

De hemelse Vader moge in Zijn goedheid tot
Zich nemen



DE HEER

Arthur B A U W E N S

weduwnaar van Mevrouw
Octavie VAN DE MERGEL,

geboren te Sint-Martens-Lierde op
11 april 1881 en godvruchtig in de Heer
ontslapen in de Sint-Franciscuskliniek te
Brakel-Opbrakel op 11 januari 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

De Heer heeft deze man geleid langs Zijn
wegen om hem voor te bereiden op het he-
melse geluk, dat Hij klaar gemaakt heeft voor
hen die geloven. Vele jaren op aarde heeft
God hem geschonken om zijn levenstaak te
verrichten.

Als bekwaam ambachtsman oefende hij met
beroepsfierheid zijn vak uit en werd hij door
iedereen bemind om zijn hulpvaardigheid. Rus-
tig en teruggetrokken hebben wij hem de
laatste jaren gekend. In stilte heeft de Heer
hem de gelegenheid gegeven om zich geheel
klaar te maken voor de ontmoeting van aan-
schijn tot aanschijn, tot het ontvangen van het
volle Leven en het Geluk.

Nu rust hij in vrede en is alles goed. Nu
mag hij voor eeuwig ervaren hoe goed de
Vader is, hoezeer Hij ons liefheeft en welke
vreugde het is bij hem te zijn. Moge ons ge-
bed hem vergezellen, opdat zijn geluk volko-
men moge zijn in de liefde van Vader, Zoon
en H. Geest.

De families BAUWENS, DE COCK,
VAN DE MERGEL, SPITAELS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel