

« Wie in mij geloof, zal leven ».



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Blanche BAUWENS

weduwe van Theofiel HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel op 21 november 1897
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 17 november 1994,
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

De families :

**BAUWENS, HAEGEMAN,
SERLIPPENS en VAN DER STICHELEN,**

danken U

voor uw blijken van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08

Goedheid, werklust, eenvoud en geloof. In deze vier woorden staat voor allen die Blanche kenden en beminden, haar onvergetelijk beeld gegrift.

Dank U, Heer :

- voor haar gezegende ouderdom ;
- voor haar uitstekende gezondheid en voor haar sterk geloof.

Zij was onze sterkte, steun en trots. Zij was voor ons een geschenk van God.

Sterven is een gebeuren dat ieder mens eens moet ondergaan. Alhoewel Blanche een mooie leeftijd had bereikt, brengt haar afscheid toch pijn en droefheid met zich mee en is het afscheid voor haar familie en vrienden altijd te vroeg.

Moge zij nu rusten bij de Heer op wie zij steeds haar vertrouwen heeft gesteld en bidden wij dat God, Blanche, als een barmhartige Vader opneemt in Zijn Koninkrijk van liefde en vrede.

Heer, Onze God, wij danken U omdat wij deze liefdevolle en eenvoudige vrouw hebben mogen kennen en liefhebben.