

God geeft en neemt, Hij weet waarom, Hij is de Heer,
Geloof erkent zijn Hand en bulg' aanbiddend neer.

†
BID VOOR DE ZIEL

van

BLANCHE BAUWENS

echtgenoot van

OSCAR REYGAERT

geboren te Nederbrakel den 14 Juli 1903, en overleden te Geeraardsbergen, den 30 September 1944, versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.

Deze nog jonge moeder heeft werkzaam en moedig in het harde leven gestaan, en als de ziekte zoo pijnlijk haar nacht-en dagrust kwam rooven, heeft zij ook het harde afsterven schoon aanvaard; de dood mocht komen, ze was bereid. Zeker, ze zou hier toch zoo gaarne de steun en de hulp van haar zielsgeliefden echtgenoot en allerdierbaarste kinderen gebieven zijn, maar nu God haar riep, mogen zij toch niet weenen en treuren als dezen die geen hoop hebben, dit harde vrijwel onverwachte afscheid is niet voor eeuwig, want er is een Verrijzenis en een eeuwig Wederzien voor al wie maar leeft en gelooft in Jezus-Christus.

Lieve moeder, ook U valt mijn sterven hard, maar troost u, want ik ga bij vader, en daar zal ik, met hem en al onze afgestorven familieleden, op u allen blijven wachten, om eens samen voor altijd den eeuwigen vrede te genieten in den hemel. Laten wij allen, ook haar vrienden en kennissen, de ziel van deze dierbare Afgestorvene in onze gebeden Indachtig blijven en zeggen we, met een rouwmoedig hart, drieemaal: Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn ziel en mijn leven, opdat zij leve, volzallig in eeuwigheid. Amen.

.....
Drukk. Pieraert.

De Families **BAUWENS,**
REIJGAERT,
UYTTERHAEGEN
en **VAN WYMEERSCH,**

danken hartelijk voor uw
blijken van deelneming bij
het afsterven van hunne
diepbetreurde overledene

Mevrouw Blanche BAUWENS