

En toen de avond viel sprak de Heer
tot hem : "Laten wij oversteken".



Dankbaar aandenken aan
de heer

CAMILLE BAUWENS

weduwnaar van mevrouw
Alfonsine Roman

geboren te Nederbrakel op
23 januari 1891 en zacht in de Heer
ontslapen te Geraardsbergen
op 14 april 1988,
gesterkt door Gods genademiddelen.

Stil
in alle eenvoud
zijt ge van ons heengegaan
zoals een dag vol verrassingen
bezorgd om recht
bereid je oprechte vriendschap en liefde
met allen te delen
vreugde en verdriet hebben we samen
mogen delen
we zullen je missen.

De families Bauwens, Van Der Schueren
Roman, Sadoine en Hoebeke
danken U voor uw aanwezigheid
en gebed.