

Heer, geef hem de eeuwige rust  
en het eeuwig licht verlichte hem.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
DE HEER

## CHARLES BAUWENS

geboren te Zegelsem op 20 februari 1903 en godvruchtig  
overleden te Brakel-Opbrakel op 9 februari 1973, gesterkt  
door de HH. Sakramenten van de zieken en stervenden.

---

Weerloos en klein is de mens wanneer hij staat tegen-  
over de dood. Gelukkig de mens die er naar gestreefd  
heeft in Gods liefde te leven. Is immers niet de hoogste  
wijsheid zó te leven als men stervend zou willen bevon-  
den worden? De dood is niet het fatale einde, maar het  
openbloeien van wat God, bij ons doopsel, met ons  
begonnen is en van wat wij ervan gemaakt hebben.

De dierbare overledene was een eenvoudig mens, eerlijk  
en werkzaam. Hij was gelukkig wanneer hij een echt  
vriendenhart vond die begrip had voor zijn grote en  
kleine zorgen en vreugden. Hem bewaarde hij dan ook  
een trouwe genegenheid.

Bemide broeder, zusters en familieleden, ik dank u voor  
de genegenheid en de liefde die ik ten allen tijde van u  
mocht ondervinden. Bidt voor mij opdat wij allen eens  
voor goed terug zouden verenigd zijn bij de Heer.  
Tot weerziens.

De Heer Petrus RAMSDAM-(†)BAUWENS,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
Mevrouw Wed. Emiel VAN DE MERGEL-BAUWENS,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
De Heer Emiel BAUWENS,  
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van  
wijlen Albert ROOS-BAUWENS,  
De Heer en Mevr. Maurice VERSMISSEN-BAUWENS,  
kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevrouw Frans DE MERLIER-BAUWENS,  
kinderen en kleinkind,  
zijn broeder, zusters, schoonbroeders, neven en nichten ;  
De families BAUWENS, CAPIAU, VERBRUGGEN,  
VAN DER WULST ;

**danken U voor de blijken van deelneming en  
gebeden hen betoond in hun rouw.**