

Ik ben de verrijzenis en het Leven. (Joh. 11-24).

Bid voor de zielerust van

MEVROUW

## **CLARA BAUWENS**

echtgenote van de heer

**Georges VAN DEN HAEZEVELDE**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 4 december 1910 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Brakel, op 12 april 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.



**De families BAUWENS, VAN DEN HAEZEVELDE,  
KETSMAN en VAN DEN DRIESSCHE,**

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Ons leven gaat voorbij als een wolk, als een rook... Dit voorbijgaan kan echter niet het doel zijn van een mensenleven. Wie Christus als voorbeeld en levensnorm neemt belandt in een leven dat onsterfelijk is en de belofte inhoudt in God als Vader het eindpunt en de bekroning te vinden van onze diepste menselijke betrachtingen.

Samen met vader heeft moeder voor haar kinderen het beste gegeven... een gezellige thuis, een liefdevol-strenge opvoeding in een natuurlijk-stille buurt, waar men ongedwongen met en voor elkaar bestond.

Gode zij dank voor de jarenlange levensavond waarvan zij samen mochten genieten en waarvoor ze zich zo passend op elkaar wisten af te stemmen, zo onafscheidbaar tot zij samen maandenlang de ziekenkamer deelden, altijd dankbaar voor een kleine attentie van een bezoeker, voor de altijd maar helpende handen van dokters en personeel, voor de stille moed die ze klachteloos voor elkaar opbrachten om dan vader, kinderen en familie de eerste keer pijn te doen, bij haar volle overgave in haar uur van sterven.

Heer, wij danken U omdat Gij ons deze vrouw tot echtgenote, moeder, familielid en buurtmens hebt gegeven. Kom haar nu tegemoet met de vrucht van Uw verlossend lijden, om haar te brengen tot de eeuwige vreugde uwer Verrijzenis ten eeuwigen leven.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.