

Hebt medelijden met ons, naar de maat van Uw
overgrote barmhartigheid. (Psalm 50)



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

CLEMENCE BAUWENS

echtgenote van Mijnheer

Henri VAN PETEGEM

Geboren te Ledeberg, op 20 november 1881,
en godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel,
op 10 maart 1965,
gesterkt door het sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats.
God mengt het geluk op deze aarde met
kwellingen en beproevingen opdat wij een
ander geluk zouden zoeken dat niet bedrieg-
lijk noch vergankelijk is. Bij de Heer alleen is
ons houvast. Bij Hem ons eeuwig geluk: al
hetaardsegaat voorbij. Door het lijden wordt
de mens gelouterd en gereed gemaakt op de
ontmoeting met de Heer. Het doodsmoment
leert ons dat het ware geluk niet in dit
leven te vinden is.

Dierbare echtgenoot, vol liefde en toewijding
waren wij jarenlang aan elkaar gehecht.
Hebt dank voor uw tedere zorgen tijdens
mijn ziekte.

Dierbare kinderen en familieleden, blijft nu
de steun voor vader, helpt hem en vergeet
mij niet in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



Voor de blijken van deelneming bij het overlijden van
onze dierbare echtgenote, moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, zuster, schoonzuster en tante

Mevrouw Clemence BAUWENS

betuigen wij U onze hartelijke dank. Uw medeleven is
ons tot steun geweest.

Uit aller naam,

Henri VAN PETEGEM.

St.-Maria-Lierde, maart 1965,
Kardinaalshoek 23.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470