

Mijn Jezus, barmhartigheid !

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Elisa BAUWENS,

weduwe van

de Heer Albert ROOS,

*geboren te Zegelsem op 22 oktober 1900, en godvruchtig
overleden te Oudenaarde - Volkegem op 5 januari 1970,*

*Gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.*

“ Zalig de doden die in de Heer sterven. Van nu af
aan, zegt de Geest, mogen zij rusten van de moeite
van hun arbeid, want hun werken vergezelen hen. „

(Openbaring)

Jezus sprak : “ Voorwaar Ik zeg u : als gij het vlees
van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hen doen
opstaan op de laatste dag. „ *(Joannes 6, 54-55)*

Een goede moeder, die veel zorgen en veel werken
heeft gekend is heengegaan naar het Hemels Vaderhuis,
naar de eeuwige rust. Zij heeft altijd haar vertrouwen
gesteld op de Heer en in de beproevingen sterkte ge-
vonden in het gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vergeet nooit
uw goede moeder ; blijft haar steeds gedenken in de
Eucharistieviering en gebed ; dankt de Heer voor de
genade van zo 'n moeder en hebt dank voor al uw
liefde en goede zorgen.

**Beste broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters
en familieleden, bidt voor mij, tot weerzien in de
hemel.**

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.



Mevrouw Germaine ROOS, kinderen en kleinkinderen.

Heer en Mevrouw Roger DELMAIRE-ROOS, en
kinderen.

Heer en Mevrouw Roger DE VOS-ROOS,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families BAUWENS, CAPIAU, ROOS en
VAN DE MERGEL.

**BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.**

Ename — Drukk. Vander Stuyft