

De rechtvaardige sterft gerust want zijn dood is de
ingang tot een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Elisa Sidonie Bauwens

Weduwe van Mijnheer

Petrus Joannes Vanderzwalmen

geboren te Goeferinge de 10 juni 1889 en godvruchtig overleden in de kliniek van het H. Hart te Geeraardsbergen de 14 augustus 1957.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de derde-orde, de Bond van het H. Hart en andere godvruchtige confrerieën.

Het thans beëindigd aardse leven van deze duurzame overledene was een aaneenschakeling van vrome deugzaamheid, van ongerepte rechtvaardigheid en van onverstoord kristelijk plichtbesef. Haar dagelijks bijwonen der H. Mis met H. Communie was zoals zij zegde, het grote middel waaraan zij steeds nieuwe krachten putte voor haar volharding in het goede. Haar dood was de dood der rechtvaardigen en een wenk van God om zijn trouwe dienares te belonen voor haar leven van bewezen goede wil.

Haar gedachtenis zal in zegening blijven.

Duurbare kinderen, onthoudt de schone lessen van overtuigd kristelijk leven die moeder u gaf, ze zullen u brengen tot een gelukkig hiernamaals. Hebt dank voor de genegen zorgen die u mocht ondervinden. Bidt veel voor mij opdat God zich over mijne ziel ontferme.

Gij mijn dochter, de Heer toegewijd gedenk mij in uw dagelijkse H. Communie en sacrificaties.

Vaartwel, beminde kinderen, kleinkinderen en familie, blijven we verenigd door onze gebeden; dit is de band die de zielen verbindt.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(300 d. afl.).



De familiën

VANDERZWALMEN,
BAUWENS, CRIEZ.

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare