

Zalig zijn de doden die in de Heer sterven!

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

EMIEL BAUWENS

zoon van wijlen

Frederik en Clémence BAERT

geboren te Nederbrakel, de 4 Februari 1871.
en er godvruchtig overleden de 29 Januari 1952.
Voorzien van de HH Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart
en het Xaverianengenootschap.

Het leven in de wereld is voor de mens dikwijls een snelle afwisseling van vreugde en lijden. Alleen het geloof kan ons de juiste weg in het leven aanduiden omdat het geloof ons leert dat we Christus moeten navolgen willen we met Hem verheerlijkt worden.

Het schoonste dat men van een overledene kan zeggen is dat hij steeds getrouw is geweest aan God en godsdienst. Deze woorden zijn dan ook toepasselijk op deze duurzame overledene. Steeds stond hij op de bres voor zijn geloof en zijn overtuiging beled hij voorbeeldig als trouw lid van de H. Hartbond en oppassend Xaveriaan. Zijn getrouwheid en stiptheid mag dan ook als voorbeeld gesteld worden aan vele jongeren.

In Paradisum... nu zal het koor der engelen hem ten paradijze geleiden om er de beloning te ontvangen van een verdienstelijk leven. En Christus zal hem binnenleiden in de hemelse heerlijkheid :
" Kom gezegende mijns Vaders... ..

Beminde broer en zuster, het uur van gaan komt voor iedereen, draagt de vrede in uw hart, zo zal de overgang tot God zacht zijn. Ik dank U voor Uw zorgen en reken op een vurig gebed.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën BAUWENS, MACHTE-
LINCKX en VAN DAMME.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.