

Alles voor U, Allerheiligste Hart van Jezus,
(300 d. afl.)
† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

EMERENCE BAUWENS

weduwe van Mijnheer
Alois De Cleene

geboren te Lokeren de 5 Augustus 1866 en aldaar in de Heer ontslapen de 8 Januari 1951, Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de vrouwenbond van het H. Hart ;
Gildezuster van de confrerie der H. Barbara ;
Bijzondere weldoenster van het Se Annafonds der kerk.

Eeniegelijk, die mij zal beleden hebben voor de mensen dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de Engelen Gods. Evang.

Het leven van deze voorbeeldige vrouw was één dienstvaardigheid jegens God en de mensen. Haar vurig Geloof maakte haar tot een gewillig werktuig in de handen van God. In de opvoeding van de vele kinderen, die de Heer haar toevertrouwde, vond zij haar volle toewijding ; en werken op het bedrijf middenin de milde natuur waar de Meester haar plaatste, was haar vreugde en voldoening. Hare kinderen hebben in hun moeder de totale krachten van haar bekommerd hart en tuchtvolle wil mogen ervaren, en in de straling van haar vrome voorbeeld hun eigen gemoed voor het goede kunnen vormen en begeisteren. De dood van haar Paula sloeg haar een diepe wonde, maar haar vertrouwen in de wijsheid van de goedschikkende Voorzienigheid heeft haar treurnis in blijdschap doen verkeren, dewijl zij op haar bed van smarten haar kind met de engelen moeder tegemoet zag komen. Ten paradijze geleiden de engelen hare schone ziel.

Duurbare kinderen, in het zicht van uw onbeschroomd deugdenleven vond ik mijn fierheid en voldaanheid. Daarin voelde ik uw genegenheid. Hebt dank erom. Denkt nu aan moeder in uw gebeden, en weet dat mijn aardse bekommernis met u, en de uwen thans geworden is een smeekbede bij God in de Hemel.

De familiën De Cleene en Bauwens

diep getroffen door de bliken van genegenheid hun beloofd in hun rouw, danken U van harte.