

*Zo vaak was God de tweede van uw eemzaamheid,
nu is Hij de volheid van uw vreugde.*



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Emma BAUWENS

weduwe van de heer Basiel JANSSENS

geboren te Nederbrakel op 11 oktober 1892
en godvruchtig overleden in het rustoord
"Najaarszon" te Brakel op 18 februari 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families :

BAUWENS - JANSSENS

ROSCAM - MACHTELINCKX

danken U om uw gebed en uw meeleven.

Namis : vrijdag 28 februari 1997 om 18.30 uur
in de dekanale kerk te Brakel.

Een goede vrouw is van ons heengegaan.
Emma was altijd dankbaar voor het leven
en voor de goedheid van de mensen.
Altijd was zij zelf bekommerd
om lief en leed in haar familie.
Met overgave en liefde zette ze zich in
om aan anderen een thuis te bezorgen.
Door haar optimisme en levenslust
straalde zij licht uit voor haar omgeving.
De kracht om vreugde en pijn van het leven
te verwerken putte zij uit haar vroom geloof :
de ontmoeting met de Heer, in gebed en
eucharistie, had in haar leven een vaste plaats.

De laatste jaren van haar lang leven
mocht ze genieten van een ' milde najaarszon '
In het rusthuis vond ze een nieuwe thuis.
De goede zorgen van de zusters
en het personeel deden haar deugd.
Zachtjes is ze van ons heengegaan,
rustig in de Heer ontslapen,
erop vertrouwend dat God haar nooit loslaat.

Dankbaar omdat ze zo lang onder ons mocht
blijven,
dankbaar om wat zij voor ons betekende,
vertrouwen we haar in datzelfde geloof toe
aan Gods barmhartigheid.

*Goede God,
wij zijn U dankbaar om het mooie leven
van Emma.
Laat haar nu voor eeuwig thuiskomen bij U.
Amen.*