

Het geluk bestaat in liefdevol zelfvergeten,  
en een sereen vertrouwen in God.

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

## EUGEN BAUWENS

weduwnaar van Mevrouw

MARIE MINNAERT

geboren te Ophasselt, de 6 maart 1873, en godvruchtig  
overleden te St. Martens-Lierde, de 23 maart 1958,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

De dood is de rust na de arbeid, de beloning na de  
strijd, het einde aller kwalen en het begin van een  
beter leven.

Vader, hoezeer we O. L. Heer danken om de schone  
ouderdom die Hij U gaf, valt het offer van U te  
scheiden, ons toch zeer hard.

We danken U om die goede vader, die gij voor ons  
zijt geweest, om al het schone dat gij ons door Uw  
voorbeeld hebt meegegeven, want gij waart immer  
goed en zacht, steeds bezorgd om Uw kinderen, vooral  
een christelijke opvoeding te geven, altijd tevreden en  
moedig met een bewonderenswaardig geduld op het  
zo lange jaren ziekbed.

Gij hebt altijd een blind vertrouwen gehad in de  
Goddelijke Voorzienigheid en in Uw laatste uren is  
dat vertrouwen nog versterkt, daarom ook zijt ge  
vol overgave en gelukkig gestorven. Vader, dat was  
voor ons — Uw kinderen — Uw grootste levensles.

Het is voor U nu eeuwig Pasen geworden. Ons  
schreiend hart jubelt toch met U mee, in de over-  
tuiging dat gij nu voor altijd gelukkig zijt bij moeder  
in de hemel en gij daar beiden nog voor ons blijft  
zorgen.

Duurbare kinderen, tot weerzien bij de Lieve Heer.  
Om de grote liefde en zorgen waarmee gij me altijd  
hebt omringd, dank ik U van harte. Ik heb een zeer  
gelukkige oude dag bij U allen gekend.

Lieve kleinkinderen, Grootvader hield zoveel van U.  
Vergeet hem nu niet in Uw schone gebeden. Ik blijf  
U zegenen en over U allen waken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. a.n.



De familiën BAUWENS, MINNAERT,  
GEMEEN en VAN DER MEULEN,  
zeer gevoelig om de blijken van deel-  
neming en om Uw gebed, danken.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470.