

†

VRROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Eugène BAUWENS

weduwnaar van Mevrouw Hélène BAKKAUS,

geboren te Zarlardingne op 26 augustus 1888 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 13 maart 1982, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Heer, met droefheid in het hart, danken wij U toch voor vader, die ons zo nabij en dierbaar was en ons nu ontvallen is.

Wat is het mensenleven toch maar ; slechts een rook. Moge de Heer hem zijn Goddelijke Heerlijkheid nu laten aanschouwen.

Mijn dierbaren, mijn kinderen en kleinkinderen, zorgen hebt gij mij gegeven, ook uw liefde en genegenheid. Ik dank U voor dat alles. Gij treurt nu omdat gij mij niet in uw midden meer ziet. Troost U, ik ben niet van U weg. Ik wil met U verbonden blijven en wacht U in de hemel.

Ook U allen, mijn familie en vrienden, dank ik voor de attenties mij betoond.

Mijn dank gaat dan ook bijzonder naar de Eerwaarde Zusters van het Rusthuis die mij in de laatste jaren zo liefdevol bijstonden. Ik durf U nog te vragen mij niet te vergeten in uw nagedachtenis en gebeden. Dank!

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families BAUWENS, BAKKAUS,
MATTHIJS, COSYNS,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel