

*Hoe gerust sterft men, als men wel geleefd heeft.*  
( H. Ang )

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**FRANS BAUWENS**

*echtgenoot van Mevrouw*

**Hortense Van der Meulen**

*geboren te St Maria-Lierde den 26 Mei 1868 en godvruchtig overleden te Ophasselt den 20 November 1948, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.*

*Hij was lid van den Bond van 't H. Hart*

.....  
*Door zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartig, rechtzinnig, opgebeurd en geaienstig karakter, werd hij door iedereen geacht en bemind.*

( H. Bonav. )

*Hij was een voorbeeldig echtgenoot, een teedere en bezorgde vader, een oprechte en trouwe vriend, altijd vol goedheid voor iedereen.*

*'t Behaagde den Heer hem te beproeven en hem met smartelijke pijnen te bezoeken de laatste dagen van zijn leven. Gedurende zijn kortstondige ziekte stichtte hij allen die hem naderden, door zijne verdueligheid en onderwerping aan Gods H. Wil. Gelaten zag hij zijn einde tegemoet. De dood schrikte hem niet af omdat hij rust gevonden had in den Heer.*

*Sterk U en troost U, Beminde echtgenote: ik ben aan uwe oogen onttrokken maar niet aan de liefde van uw hart. Onze scheiding zal niet eeuwig zijn. En U, mijne teergeliefde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hebt dank voor uwe zorgen en genegenheid. Ik heb veel voldoening van u gehad.*

*Vaartwel op aarde, eens zullen wij elkander weder vinden in den schonen Hemel. Blijft mi indachtig in uwe gebeden en H. H. Communiën. Van uit den hemel, zal ik voor U bidden en U beschermen.*

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.*

( 7 jaar )

*Maria onze Hoop, heb medelijden met ons.*

( 300 dagen )



De Families BAUWENS ;

VAN DER MEULEN ;

DE MEYER ;

LIDTS ;

zeer gevoelig voor de blikken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

---

*Uitgever Frans De Vos, Ophasselt.*