

Blijf vertrouwen op God,
want bij Hem is genade,
Hij is uw verlossing.

(Ps. 130)



GEDENK
IN UW VROOM GEBED

DE HEER

Geert BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

Conny MEERT

geboren te Oudenaarde op 25 juli 1960
en er smartelijk overleden
op zaterdag 24 september 1988.

Conny BAUWENS - MEERT
en kinderen Sven en Andy,
Marcel en Simonne BAUWENS - VANNESTE,
Jean en Julienne MEERT - VANDEPUTTE,
De families BAUWENS - VANNESTE
en MEERT - VANDEPUTTE,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Dit plotse en onverwachte heengaan
vervult ons hart met pijn en weemoed.

Hij leefde midden onder ons
in kracht en gulle vriendschap,
in dienende genegenheid
en ijverige werkzaamheid.

Wij voelen ons zo klein en machteloos,
en onbekwaam in het peilen van dit
menselijk geheim.

God onze Heer,
die Onze Vader zijt,
wij bidden U in dit verwarrend uur :
doe ons beseffen en vertrouwen,
dat in de pijn en in de last van deze wereld,
Gij steeds de mens nabij wilt zijn.
Schenk Geert de vrede en de rust
van Uw Geborgenheid.

Help allen,
die hem zo genegen en nabij waren,
moedig de weg verder te gaan,
met en voor mekaar.

Namis op zondag 30 oktober 1988 om 11 uur.

de meester