

Heer, geef haar de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Germaine BAUWENS

echtgenote van Mijnheer

KAREL HERPELINCK

geboren te Ophasselt de 27 juni 1901 en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 13 december 1965, versterkt door de H. H. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Het lijden en de beproevingen, ziekte en tegenslag met verdueligheid gedragen, krijgen hun eeuwige beloning in de Hemel.

Mensen die met die gevoelens naar de Vader gaan, zetten de verdiensten van hun leven om, in eeuwige beloning. Zulke mensen, verlaten dit aardse tranendal zonder vrees, onderworpen aan de Heer, die zij gans hun leven onderworpen aan zijn Raadsbesluiten hebben gevolgd.

Haar hele leven stond in het licht van haar voorvoorzene Genade. Nu zal zij de Heer behagen in het Land der levenden. Na een leven van "dienen" in dienst van haar Gezin, haar Man en Kinderen ten bate, zal de Kroon der Beloning aan de Echtgenote en Moeder haar deel worden.

Bemide Echtgenoot en Kinderen, hebt veel dank voor uw goede zorgen en blijft mij dankbaar met te bidden tot mijn zielerust. Dat God u allen zegene en beware! Vaartwel!



De Familiën

BAUWENS,
HERPELINCK,
GAUQUIER en
VAN DE MERGEL

danken U hartelijk voor uwe blijken van deelneming en uw gebeden tot zielelafenis van hun dierbare overledene.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt