



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gilbert BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

Frieda VERSTRAETEN

geboren te Ronse op 18 juni 1915
en er godvruchtig overleden op 27 juni 1986,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten

Het kwam zo onverwacht. Zo plots door ziekte getroffen ging hij hoopvol en met goede moed de genezing tegemoet. Wat kwam het hard aan gedurende zijn wachtperiode toen hem medegedeeld werd dat zijn echtgenote eveneens bedlegerig geworden was in dezelfde verblijfplaats als hem.

Vele dagen van hoop, angst en pijn gingen voorbij waar hij steeds zeer geduldig wachtte op zijn beterschap en nooit klaagde over de moeilijke dagen die hij doorbracht, zo hard was hij.

Helaas, het noodlot sloeg toe.

Nu juist het licht terug begon te schijnen stórtte alles in elkaar. Op het ogenblik dat zijn kinderen gehoopt hadden dat stilaan de beterschap in het vooruitzicht was en zo nog hun steun zou kunnen bijdragen voor de herstelling van zijn echtgenote kwam het plotse heengaan dubbel hard aan. Hij werd zo plots uit ons midden weggerukt : onvoorzien gleed hij uit onze handen.

Zijn enige wens tijdens zijn lijdensweg was nog enkele jaartjes te mogen verder leven ; helaas het heeft niet mogen zijn.

Bemide echtgenote : mijn afspraak met jou huiswaarts te keren is fout gelopen, tracht steun te vinden bij onze kinderen, kleinkinderen, familie en kennissen.

Mevrouw Frieda VERSTRAETEN,

zijn echtgenote ;

Heer en Mevrouw Roland DE MEULENEIRE-BAUWENS
en kinderen,

Heer en Mevrouw Stephane BAUWENS-DE BOCK
en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

danken U voor de oprechte blijken
van medevoelen en gebed

