



O Maria, als mijn ziel deze wereld verlaat, kom haar tegemoet en neem haar in uw armen ; wees voor haar de ladder en de weg ten hemel ; verwerf haar vergiffenis bij God en de eeuwige rust.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Mevrouw Helena BAUWENS**

echtgenote van

**de Heer Richard LINTHOUT**

geboren te Nederbrakel, op 18 februari 1887 en aldaar godvruchtig overleden op 21 maart 1964, gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Eenvoudig en braaf, zorgen voor haar man en kinderen, zo was haar leven. Zij maakte zich bemind door de toewijdingsvolle bezorgdheid van haar moederhart, door haar waakzaamheid en gestadig zorgen en ijveren voor de haren. Welke gelukkige dagen hebben haar kleinkinderen niet gekend bij «Moeke» !

Zij heeft met haar man het stil geluk gesmaakt hun gouden huwelijksjubileum te mogen beleven. Helaas, het afscheid komt steeds te vroeg en het verlies treft des te pijnlijker, omdat zij zó innig-goed was.

Mogen wij, o Heer, al wat zij ons deed en leerde, al wat zij door gebed en offers voor ons heeft bekomen, steeds bewaren tot Uw eer en glorie.

Moeder, wij allen, uw man, uw kinderen en kleinkinderen, uw talrijke familie, wij wenen om U ; maar wij bidden ook voor U ; uw gedachtenis zullen wij met liefde in ons hart bewaren. Waak over ons allen van hierboven, zoals gij het steeds gedaan hebt tijdens uw leven, tot wij eens samen zijn voor eeuwig.



**Een milde troost zijn ons uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Haar die ons zo duurzaam was. Daarom zijn de families BAUWENS, LINTHOUT, VAN DER SCHUEREN en GOSSEYE U innig dankbaar.**