

God geeft, God neemt : Hij weet waarom : Hij is de Heer. In geloof aanvaarden wij zijn H. Wil, en buigen in aanbidding neer.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

HÉLÈNE BAUWENS,

echtgenote van Mijnheer

AUGUST DE COENE,

geboren te Bavegem, op 1 juni 1895
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
op 28 juni 1968,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken

"Kom trouwe dienares, tred binnen in de vreugde van Uw Heer" : mogen we niet met een kristelijk vertrouwen aannemen dat onze dierbare moeder met deze zalige groot door de Goddelijke Meester in het eeuwig geluk werd binnengeleid.

Zij was immers een wijze, goede en nederige echtgenote, een uitnemende en lieve moeder, een voorbeeldige christen vrouw met een rotsvast geloof. Ze leefde in en voor haar huisgezin. In stille huiselijke vrede vond zij het ware geluk.

Moedig heeft zij de zware beproevingen van haar laatste ziektejaren doorstaan. Met een groot geduld, wellicht goed bewust van de naderende dood, heeft zij gewacht op de komst van de Heer om nu het grote geluk, het eeuwige leven te ontvangen.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, het is pijnlijk te moeten scheiden omdat wij elkaar zo vurig beminden. Ik dank U voor de beste zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Ik bid de Heer dat Hij er u voor belone. Blijft mij indachtig in uw gebed.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19



De Heer August DE COENE ;
De Heer en Mevrouw Maurice DE COENE-
VAN DORPE en kinderen ;

De familie DE COENE ;
De familie BAUWENS ;
De familie DE MEERSMAN ;
De familie DE TEMMERMANN,

gevoelig voor uw blik van deelneming in hun rouw, betuigen U hun innige dank.