

Wees tot de dood toe getrouw, en ik zal u
de kroon van het eeuwig leven geven.

(Apoc. 11/10)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

HONORÉ BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA ZUTTERMAN

Geboren te Hansbeke, de 18 december 1897

en er zacht in de Heer ontslapen,

de 8 februari 1978.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

Lid van de bond van het H. Hart

en de bond van de gepensioneerden.

Erbarm u Heer, volgens uw grote barmhartigheid, over de ziel van uw dienaar Honoré en maak hem deelachtig aan de eeuwige verlossing, ons gebracht door uw zoon onze Heer Jezus Kristus. - Zo bidden wij bij het heengaan van onze dierbare overledene, die nu bij zijn schepper is teruggekeerd, in de hoop dat hij er het loon zal mogen ontvangen voor de verdiensten van zijn vroom en stichtend kristelijk leven. - Wat is het leven schoon, als het gedragen wordt door een oprecht geloof en kristelijke liefde. - In alle eenvoud en oprechtheid heeft hij de Heer gediend en heeft hij gewerkt en gezorgd voor het dagelijks bestaan, in de mate dat zijn krachten het toelieten. Na een leven van noese arbeid, kwam een welverdiende rust, waar hij samen met zijn echtgenote jaren heeft kunnen van genieten; toch weten wij dat niets blijvend

of duurzaam is op aarde en ons een nog veel beter, veel gelukkiger en veel schoner leven ons te wachten staat, dat eeuwig duren zal, dank zij Kristus lijden en dood.

Dierbare echtgenote, dank om uw trouwe liefde, uw innige en grote bezorgdheid om mij. Wij hebben samen dagelijks tot God gebeden, samen gewerkt, samen geleden, maar ook samen zielsgelukkig geweest. Thans worden wij van elkander gescheiden, maar onze liefde voor elkander zal eeuwig blijven. Uw droefheid zal groot zijn, maar verhef uw hart en geest tot God, die uw verdere kracht en steun moet zijn, vooral in dagen van eenzaamheid en moedeloosheid. Hij, en hij alleen zal uw troost zijn en blijven, weldra vinden wij elkander terug voor eeuwig in de hemel.

Dank aan u die mij in mijn laatste dagen zijt komen bezoeken, troosten en helpen.

Broer, zusters, familieleden en vrienden blijft ook gij mij verder indachtig in een vroom gebed.

De akten van geloof, hoop, liefde en berouw.
9 j. afl.

De families BAUWENS en ZUTTERMAN
danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Begrafenisondern. Albert De Wulf en Zoon.
Druk. Van Roosebeke. Hansbeke