

Heer, geef haar de rust en de vrede.

Dit weze U een dankbare herinnering
en een uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW

IRMA BAUWENS

weduwe van de Heer
ACHILLES VAN NIEUWENHOVE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 25 januari
1901 en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem, op 9 juli 1985, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **BAUWENS, VAN NIEUWENHOVE,**
KETSMAN en D'HAENENS,

danken om uw deelname in hun rouw
en om uw kristelijk gebed.

Welk is het ogenblik van ons bestaan,
waarop wij ons einddoel bereiken? God
alleen kent het. De ene mens leeft vele jaren,
de andere niet, en niemand kent het aantal
van zijn dagen. Slechts één ding is zeker:
vroeg of laat verlaten wij alles en dan begint
het eeuwig leven en hoe dat leven hierna zal
zijn, hangt af van Gods genade, en van onze
medewerking met de genade.

De kansen om mee te werken worden ons
dagelijks geboden. Alleen de verdiensten van
onze goede werken blijven en vergezellen ons
naar de eeuwigheid en verwerven ons de
beloning die de goede Meester heeft beloofd.

Gij alleen, Heer, weet hoe ik mij, na het
vroegtijdig afsterven van vader, heb ingezet
voor de mijnen. Reken mij nu ten goede wat
ik met een goed hart voor mijn volk heb
gedaan.

Beste kinderen, kleinkinderen, familieleden
en vrienden, ik dank U om uw liefde. Blijf
mij indachtig in uw gebeden en in de trouwe
vervulling van uw christelijke plichten.

Mijn Jezus, barmhartigheid.