

Dat de engelen u ten paradijze geleiden.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
MEVROUW

**Irma B A U W E N S**

weduwe van de Heer  
**Florimond VAN ACHTER**

geboren te Nederbrakel op 23 februari 1887 en  
er zacht in de Heer ontslapen op 1 januari 1969,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was de echte wijze  
vrouw uit het boek der wijsheid. Zij leerde  
haar huishouden te beridderen in liefde en een-  
voud, in noeste werkzaamheid. Zij was een  
goed lid van de Kerk die ons de "Blijde bood-  
schap" verkondigt; "wie in mij gelooft, zal  
niet sterven, maar eeuwig leven"....

Ja diep was het geloof van deze brave vrouw,  
die met heel haar hart, met al haar krachten  
en met geheel haar ziel de Heer heeft gediend  
overal waar zij verblijf hield, in alle wisselval-  
ligheden van het leven.

Zij was bedeed met wijze gaven : met goed-  
heid tegenover iedereen, met zachtheid, ze was  
vreedzaam in haar omgang en wijs in haar  
raadgevingen. Ze was gedienschtig en gereed voor  
allen die beroep op haar deden. Ze was geacht  
en geëerd door allen die haar kenden.

Uitgeput van krachten, door ziekte en ouder-  
dom, rijk beladen met verdiensten is zij naar  
de Heer gegaan.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt  
dank voor uw goede zorgen. Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Heer en Mevrouw René VAN ACHTER-  
GEENENS en kinderen,

Mevrouw André VAN ACHTER† - VIVILLE en  
kinderen, haar kinderen en kleinkinderen

De families BAUWENS, VAN ACHTER, ROS-  
CAM en DE RUYVER,

zeer erkentelijk voor uw blijken van kris-  
telijke deelneming, danken U.