

«Die uw Naam kennen, bouwen op U»,
(Psalm 9, 11a)

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
bewaars in uw Naam
MEVROUW

IRMA BAUWENS

weduwe van de heer
RICHARD DE WINTER

Geboren te Grimminge op 15 maart 1899 en
overleden te Aaigem op 29 oktober 1986,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de kristelijke bond der
Gepensioneerden

De families :

BAUWENS, DE WINTER, MIGNON,
ROELANDT en VAN LAETHEM,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Het Schriftwoord «Als de Heer het huis niet
bouwt, vergeefs zwoegen daaraan de bou-
wers» (Ps. 127, 1.) was voor Irma een rots-
vast gegeven, dat niet in vraag kon worden
gesteld. Hierdoor behoort zij tot «die menigte
die niemand tellen kan» en van wie Jezus
zegt :

«Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort
en ernaar handelt, kan men vergelijken met
een verstandig man, die zijn huis op rots-
grond bouwde. De regen viel neer, de berg-
stromen kwamen omlaag, de storm stak op
en zij stortten zich op dat huis, maar het
viel niet in, want het stond gegrondvest op
de rots». (Mt., 7, 24 - 25).

Vertrouwen sprak dan ook uit haar rustige
blik en minzame glimlach. Geen macht ter
wereld bleek in staat dit vertrouwen aan het
wankelen te brengen.

Over de dood heen leeft zij nu verder in de
Heer. Zij blijft ook leven in onze herinnering,
in ons hart, in ons geweten en in ons leven.

Begrav. De Rycke, 053 - 21 54 21

Drukk. Van Damme-Ottoy, Nieuwerkerken