

GELOOFD ZIJ JESUS - CHRISTUS. Amen.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Irma BAUWENS

Weduwe van Mijnheer

Remi CALLENS

Geboren te Petegem-Oud., de 30 Januari 1881,
er godvruchtig overleden, de 24 December 1949,
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Zij was lid van al de bestaande genootschappen
der parochie.

Droeve dagen en ellendige nachten werden mijn deel; ik zag uit naar hulp en vond er geen; ik heb dan mijn gevouwen handen tot God geheven en mijn wil in algehele overgave aan Zijn H. Wil onderworpen. Zo besloot ze haar leven, dat door de Godsgedachte was belicht: daarom heeft ze in alles de Heer gediend en de mensen goed gedaan; ze deed het ongeveinsd, sprak recht uit, en toch met een woord vol goedheid. In de lijdensnacht voelt de trouwe dienaar dat God tot hem komt om de ziel te sterken. In haar levenswijze was ze kind van God; God zal haar nu een Vader zijn.

Maria is onze hoop in ons leven: Zij werd onze troost als wij staan aan de deur des hemels.

Mijn Kinderen, die ik toch zo gaarne zie, moeders leven loopt ten einde; Hij, die barmhartig is, nodigt mij uit dit lijdensdal tot de eeuwige vreugde. Met moederlijke genegenheid dank ik U allen om uw zachtmoedige bezorgdheid en onverminderde, troostelijke offervaardigheid. Bidden we voort samen - we deden het tot op 't laatste - gij hier op aarde, ik van daar boven; het betrouwend smeken tot God verenigt U allen met haar die heenging, en die U verbeidt, met vader, in het Rijk der ongestoorde zaligheid.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Jules VAN BAEVEGHEM-CALLENS en kinderen
Lutgardis en Christiane;

Mijnheer en Mevrouw Gilbert CALLENS-BOCKSTAEL;

Mijnheer en Mevrouw Jules CALLENS-VERVAECK en zoon Etienne;

De Familiën BAUWENS, CALLENS, PLATTEAU & WILLEQUET;

BEDANKEN U VAN HARTE
VOOR UW WELWILLENDE DEELNEMING EN GEBEDEN.