



**WEES IN VROOM GEBED INDACHTIG  
DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Ivonne BAUWENS**

echtgenote van de Heer  
**Achiel VANDENDORPE**

geboren te Nederbrakel op 19 september 1911  
en er godvruchtig overleden op 12 oktober  
1969, voorzien van de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen in het ster-  
vensuur.

---

De dood is de bekroning van het aardse  
leven en voor de getrouwe gelovige de blij-  
de intrede in het hemelse Vaderhuis.

Zij was een bekommerde moeder. Zij werd  
geliefd en bemind om haar fijngevoeligheid.  
Met beperkte krachten maar met veel moed  
en geduld heeft zij haar zieke vader op-  
gepast : zij gaf ons hier een sprekende ge-  
tuigenis van evangelische naastenliefde.

Nu is zij rustig haar Rechter en Redder  
tegemoet gegaan. Moge zij reeds de vrede  
van de Heer als haar deel ontvangen heb-  
ben.

Dierbare echtgenoot, na zovele jaren ge-  
lukkig samenzijn worden wij thans geschet-  
den. Heb dank voor uw liefde en voor het  
geluk dat wij samen kenden.

Dierbare kinderen en familie, dank voor  
uw goedheid en genegen zorgen. Vaartwel,  
God behoeft U en bidt voor uw moeder.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op  
U.

De families **BAUWENS, VANDENDORPE,**  
**VAN ACHTER** en **HOREMAN,**  
danken u voor uw vroom gebed en  
blijken van deelname.