

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Jozef BAUWENS

weduwnaar van Mevrouw

Julia VAN ACHTER

geboren te Nederbrakel op 18 september 1880
en er godvruchtig overleden op 18 mei 1969,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De dood is de bekroning van het aardse leven, de overgang naar het eeuwig leven en voor de gelovige de blijde intrede in het hemels Vaderhuis.

Hij was een man, geliefd en bemind door zijn dierbaren, geacht en geëerd door zijn medemens. Een lange levensweg mocht hij afleggen op aarde. Lief en leed, vreugde en lijdens waren zijn deel. Lange tijd reeds waren zijn krachten fel beperkt.

Moedig doorstond hij de lasten en beproevingen die hem werden overgezonden. In al die omstandigheden bleef hij sterk in zijn geloof in God, Die hem de kracht schonk om gelukkig te leven. Tenslotte werd hij geheel gebroken en vol vertrouwen en rustig ging Hij zijn Redder en Rechter tegemoet. Moge hij reeds de vrede van de Heer als zijn deel ontvangen hebben.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw liefde.

Eerwaarde zuster van het wit-gele kruis heb dank voor uw zorgen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Voor de bliken van genegenheid,
kristelijk medevoelen en vroom gebed, danken U van harte :

De families BAUWENS, VAN ACHTER, SER-
LIPPENS en DE RUYVER,

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel