

Geloofd zij Jezus Kristus !



In Zijn grote barmhartigheid heeft de Heer van alle leven tot Zich teruggeroepen de onsterfelijke zie' van de heer

JULES BAUWENS

echtgenoot van mevrouw **IRMA DE VOS**
geboren te Steenhuize-Wijnhuize de 24 juli 1900
en godvruchtig overleden te Ninove de 17 augustus 1974.

Hij ontving het H. Sacrament van de zieken.

Een pijnlijke ziekte heeft onze goede echtgenoot en vader jaren lang gekweld. Het was hem onmogelijk geworden zich nog zonder pijn te bewegen. Uitgeput aan krachten is hij tenslotte bezweken voor de onvermijdelijke dood.

Wie hem gekend heeft zal getuigen dat hij een goede mens was met een edele inborst. Hij was een voorbeeldige echtgenoot en goede huisvader. Hij was zeer kristelijk en vond uiteindelijk in zijn diep geloof en gebed de kracht om de moeilijkheden van zijn leven te dragen. Zijn eenvoudige levenswandel en de oprechtheid van zijn gemoed maakten van hem een beminnelijke man.

Goede echtgenote, ik dank u voor uw trouwe liefde en voor al de goede zorgen die ik van u heb mogen ondervinden. Wij zijn samen gelukkig geweest met mekaar. Blijf moedig in de zware slag die u treft.

Beminde kinderen, ook naar u gaat mijn dank voor de genegenheid en de hulp die gij mij geschonken hebt. Blijft een steun voor uw lieve moeder.

U allen mijn vrienden en kennissen groet ik een laatste maal. Bidt voor mijn zielerust.

Hij ruste in de vrede van de Heer. Amen.

Mevrouw Jules Bauwens, geboren Irma De Vos
zijn echtgenote

De heer en mevrouw Etienne DeTurck-Bauwens
zijn kinderen

Jonge heer Johan De Turck
Mejuffer Ann De Turck zijn kleinkindereen

De families Bauwens, De Vos, Ascoop
en Foucqart,

DANKEN U.

Drukk. De Ryck-Dubbelloy Zottegem tel. 091-600 529