

†

Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Julia BAUWENS

echtgenote van Gaston Bordeaud'huy,

geboren te Zegelsem op 20 augustus
1911 en godvruchtig overleden in het
Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 30 mei 1991, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Na een lange ziekte is deze werkzame
vrouw uit ons midden weggerukt.

Het is altijd met pijn en verdriet dat
zo een afscheid gebeurt. Niemand ziet
graag één van zijn geliefden heengaan.
En toch, van uit ons geloof hebben wij
hoop en toekomst, dat met de dood
niet alles is gedaan, dat na dit leven
ons een nieuw leven wacht bij God,
onze Verlosser.

Heer, wij danken U om deze vrouw en
moeder die ons leerde leven en wer-
ken. Gij zijt tot haar gekomen in het
schemerdonker van de avond, met de
bloemen van haar verleden, die Gij fris
gehouden hebt in uw korf.

De schoonste bloemen van haar zijn :
haar werkkraft, haar waarachtigheid
en haar sterk vertrouwen.

Lieve echtgenoot, kinderen, kleinkind
en achterkleinkind, hebt dank voor de
zovele tekenen van liefde en genegen-
heid die ik van jullie ontving in mijn
lang ziek-zijn. Het gaf mij moed en
sterkte om ook dat te kunnen aanvaar-
den. Blijf de band van liefde bewaren.

Dierbare familie en vrienden, treur niet
om mijn heengaan, maar schep vreug-
de waar je elkaar een hulp en steun
kunt zijn, waar liefde en genegenheid
de bovenhand hebben, opdat deze we-
reld niet verkilt, maar bloemen voort-
brengt die kleur geven aan het leven.
God van eindeloze Liefde, b.v.o.

Namis : maandag 17 juni om 19.30 u.

De families Bauwens, Bordeaud'huy,
De Langhe, De Meuleneire,

danken U oprecht voor uw blijken
van medeleven in hun rouw.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer, Brakel