

En als ik doodga, treur maar niet.  
Ik ben niet echt weg moet je weten.  
Dood ben ik pas als jullie me zijn vergeten.



Een dankbare herinnering aan

DE HEER

**Julien BAUWENS**

weduwnaar van Mevrouw Celina CAPIAU

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op  
20 april 1919 en overleden te Ronse  
op 29 februari 2000.

*Oud-Strijder en Krijgsgevangene  
van de oorlog 1940-45.*

---

Een goede vader en grootvader is van ons  
heengegaan.

Pa, je hebt hard en veel gewerkt. Samen  
met ons ma bouwde je aan een warme thuis  
waar het goed wonen was en waar iedereen  
steeds graag terug kwam. Onze zieke moeder  
werd door jou zo zorgzaam en liefdevol verzorgd.  
Je was er voor haar in goede en slechte momen-  
ten, altijd ! Haar heengaan zestien jaar geleden

was voor jou dan ook de zwaarste beproeving die  
je moest doorstaan. Daarna kampte je jarenlang  
met gezondheidsproblemen maar jouw door-  
zettingsvermogen gaf je steeds de kracht om je er  
doorheen te slaan. Zonder morren, zonder klagen  
of iemand tot last te willen zijn.

Het geluk en welslagen van je kinderen was  
jouw geluk. Daar waar je met strenge en  
rechtvaardige hand je kinderen naar het echte  
leven leidde, was je voor je klein- en achterklein-  
kinderen de steeds toegevende en zachtste  
grootvader die ze zich konden inbeelden.

Bompa, we zullen je interesse voor wat we  
deden oneindig missen. Je genegenheid en liefde  
zullen we steeds koesteren en als een diep gemis  
meedragen. We zullen in onze harten steeds jouw  
bijzondere plaats bewaren.

Bedankt lieve pa en bompa.  
Tot later ...

Zijn kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen,

De families BAUWENS-MINNAERT en  
CAPIAU-LOTERMAN,

danken U van harte voor uw blijken van  
deelneming en gebed.

---

Uitvaartverzorging Devos, Ronse

