



In de vreugde van de Vader  
ruste de ziel van

Mevrouw Leonie BAUWENS

weduwe van  
de Heer Cyriel SADONES

geboren te Everbeek op 16 maart 1883 en vroom in  
de eeuwigheid ontslapen te Deftinge op 12 januari 1967,  
herhaaldelijk gesterkt door de zorg van de Kerk voor de  
zieken.

Onze parochie dankt feestelijk de Vader om de uit-  
zonderlijke gunst van een honderdjarige. Maar ze dankt  
ook om de schone, eenvoudige, diep-christelijke oudjes  
die ze heeft, zoals we dit hebben gezien in het leven van  
de duurzame overledene.

Kinderen die zo'n moeder hadden, danken voor het  
leven dat ze van haar ontvingen, voor de opvoeding en  
de duizendvoudige zorg die zij, met vader-zaliger, voort-  
durend wist te schenken, voor het voorbeeld van haar  
leven, onvermoeibaar, wijs, beslist. Ze ontbrak nooit in de  
zorgen en de vreugden van het leven. Ze hield van God,  
van de Kerk en van de priester.

Dit is de voltooiing die op haar dode gelaat ligt uitge-  
spreid, met de rust, de vrede, het inzicht die haar steeds  
hebben gekenmerkt. We houden van haar een beeld  
dat troost geeft en de christelijke hoop versterkt in het  
leven van nu en van de toekomst.

Moeder is beloond geweest om haar toewijding, in de  
aanhoudende wake van haar dochter en schoonzoon, in  
de verering, de liefde en de attenties van haar kinderen  
en kleinkinderen.

Moge de Heer, door het gebed van de Kerk en van al

haar kennissen, haar opnemen, zoals Hij met Zijn Moe-  
der deed, waarvan ze zóveel hield. Moge zij nu, voor  
eeuwig, samenzijn met haar goeie echtgenoot en haar  
geliefde zoon André, in de liefde van de Vader. Moge  
hun eeuwig bidden ons allen helpen te leven in vrede,  
menselijkheid, goedheid, sterk in de hoop op de verrij-  
zenis en het weerzien in de hemel.

Vaarwel, beminde kinderen, kleinkinderen, bloedver-  
wanten, kennissen en verpleegsters van het Wit-Gele  
Kruis. Uw genegenheid was mijn troost. — Uw gebed  
weze nu mijn kracht.

---

*Een ware troost waren voor ons  
uw blijken van christelijke deelneming  
bij het heengaan van haar die ons zo  
dierbaar was.*

*Daarvoor danken U oprecht :*

*De families Sadones, Bauwens,  
Cotton en Vermang.*

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge.