

Ik ben bereid

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

MARCEL BAUWENS

zoon van de Heer GILBERT BAUWENS
en Mevrouw FRIEDA VERSTRAETEN

geboren te Ronse op 10 januari 1943 en overleden in
het Militair Hospitaal te Brussel op 23 juni 1963,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

De dood blijft de zwaarste beproeving van elk mensleven; maar wanneer het gaat om een jong mens in de volle bloei van het leven, dan verschijnt zij nog meer als de bron van het diepste lijden voor allen die door bloedverwantschap of vriendschap verbonden waren met de overledene. Dan nog meer stelt zich de beangstigende vraag: Waarom?

Waarom? Omdat wij mensen van bloed en vlees zijn, van stof, en dat alle stof vergankelijk is. Waarom dan doet God, indien dat lijden zijn wil niet is, dan geen mirakel, Hij die Liefde is? Omdat God in zijn raadsbesluiten ondoorgrondelijk is en Hij in de plaats van dit aards leven een ander geeft die oneindig meer vreugde en vrede schenkt dan het schoonste aards bestaan kan geven.

En dat deze gaye Gods voor onze dierbare overledene rijk zal zijn weten wij, omdat hij onschuldig gestorven is zoals hij onschuldig geleefd heeft. Omdat hij voor ieder steeds bereid stond, met een mild woord en een vrijegeve hand. Omdat de stonden van lijden die hij gekend heeft, op het laatste van zijn leven, uitgewist moeten worden door Gods schepende kracht.

Dierbare ouders de dagen die de vreugde moesten brengen, van onze zo verlangde hereniging, na de diensttijd, zijn voor u dagen van rouw en droefheid geworden. Ik dank u met gans mijn kinderlijk hart voor alles... en bid de Heer dat gij overvloedige troost zult vinden in mijn zuster, broeder en schoonbroeder waar ik zo van hield. Goede grootouders, ik was ook de vreugde en fierheid van uw leven; mocht het geloof in een blij weerziens ook uw troost zijn. Bidt allen voor mij met mijn dierbare omen en tanten, bloedverwanten en vrienden.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste Amen.

Mr en Mw Gilbert BAUWENS-VERSTRAETEN,

Mr en Mw Rol. DE MEULENEIRE-BAUWENS,
Mijnheer Stephane BAUWENS,

Mr en Mw Bruno VERSTRAETEN-BOCKSTAEI,

De familiën BAUWENS, VERSTRAETEN,
DEBUS, BOCKSTAEI en VAN HERPE,

danken U van harte voor de blijken
van innige deelneming in hun rouw.

Drukk. Van Enis, Ronse

