

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,  
ontferm U onzer. (Lit.)



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# MARIA-ANNA BAUWENS

weduwe van Mijnheer

EMIEL EECKHOUT

geboren te Nederbrakel de 17 Oktober 1890  
en er kortstondig overleden de 21 Augustus 1953.  
Gezalfd met het H. Oliesel.



Zij was de wijze vrouw die zich altijd op alles voorbereid hield; haar afsterven was wel onvoorziens maar niet onvoorbereid: Hoe smeekte zij van toech maar in allerijl de priester te roepen toen zij haar laatste stonden met haste schreden voelde naderen; Hoe vurig heeft ze niet de bedevaart naar Lourdes bij O. L. Vrouw gedaan en iedere dag bad zij haar Hemelse Moeder om steeds gereed te zijn voor de grote bedevaart naar het Hemels Paradijs. In alle waarheid mocht zij de woorden van de grote dichter haar eigen maken:

O Maria, gij die weet  
dat mijn hart U is besteed  
Wilt Gij mijn arme ziele gedenken  
'k Zal U een Ave Maria schenken.

De naam van Maria leefde in haar ziele en zweefde stervend op haar lippen! — Dit afsterven weze dan voor ons allen een voorbeeld maar ook een les! Wat is er immers van de dood te geloven? Dat niemand die geboren is, haar kan ontgaan; en daarenboven dat zij ons kan overkomen als we het minst vrezen.

Dierbare broeders, zusters en familieleden, vaarwel en tot blij wederzien! Ik dank U voor de genegenheid die Gij mij hebt toegedragen; een

enkel verzoek heb ik nog op U allen: bewaart mijn aandenken in uw hert vooral door het gebed en de H. Mis, vooral des Zondags, want het is de ééne ware band die ons verbindt!

O Goede Jezus, wees niet mijn Rechter maar mijn Zaligmaker.

De 4 akten.



De Familiën BAUWENS, EECKHOUT,  
ROSCAM, VAN DORPE;

Bedanken U oprecht voor  
de blijken van innige deel-  
neming.

---

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt