

Zalig de mens, die leeft in de vrees van de Heer.
(Prov. XXXII)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffer

Maria, Augusta BAUWENS

dochter van

René Bauwens en van Emmerence Herregodts

Geboren te Galmaarden de 24 juni 1884 en overleden te Delftinge de 17 september 1959, gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Vrees des Heren betekent in bijbelse taal eerbied hebben voor Gods Woord, zijn vertegenwoordigers ervan de Kerk namelijk en de Priesters; het betekent daarenboven bekommerd zijn voor het onderhouden der Geboden die voortvloeien uit de kennis van het Woord Gods,

Zulke vrees was deze goede vrouw eigen, ze kende en onderhield inderdaad Gods Wet in haar lange leven.

De beproevingen en het lijden bleven haar niet bespaard. Doch diep godsdienstig heeft zij steeds haar hart naar God verheven en met kalme christelijke bedaardheid alles verdragen overtuigd dat God beproeft wie Hij bemint.

Bemindende Bloedverwanten, ik verlaat deze wereld van ellende voor een hemels geluk. Graag heb ik U

allen de diensten bewezen die ik kon; hebt allen dank voor uw genegenheid en goede zorgen mij bewezen gedurende mijn jarenlange ziekelijkheid.

Laten wij voortdurend voor mekaar bidden. God zegene U allen. Tot blij weerziens in de hemel

H. Barbara, Patrones van de goede dood bid voor haar

De familiën BAUWENS en
HERREGODTS,

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge