

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

†

**WIL MET UW GEBED EN OFFER  
BEGELIDEN TOT VOOR DE RECHTVAAR-  
DIGE RECHTER, DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Maria-Ludovica BAUWENS**

echtgenote van mijnheer  
Omer DE PREZ

geboren te St.-Martens-Lierde op 20 mei 1891  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbra-  
kel op 19 februari 1971, gesterkt door het  
sacrament der zieken en de pauselijke zegen  
in het stervensuur.

Een hart is stilgevallen, 't was een moeder-  
hart dat klopte voor man, kinderen en klein-  
kinderen, een moederhart dat liefhad, dat of-  
ferde en gaf aan de haren.

Twee kille koude handen liggen nu stil in el-  
kaar gevouwen, handen die hebben gewerkt en  
gekoesterd, handen ook die dikwijls en regel-  
matig waren gevouwen in gebed. Rond die han-  
den ligt een rozenkrans gestrengeld, het kost-  
baar middel dat haar in het leven steeds zo moe-  
dig heeft gemaakt. God, wij danken U voor  
deze ingoede vrouw, die trouwe echtgenote en  
kommervolle moeder.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, dank om  
uw genegenheid en liefde, gij waart mijn troost  
en mijn trots in het leven en mijn erekroon in  
de hemel. Hebt vader lief, troost en steun hem  
nu ik er niet meer ben. Weest lief en vriende-  
lijk voor elkaar en leef zo dat wij allen een-  
maal voor altijd weer samen zijn bij de Heer.

Gij allen die mij hebt gekend, familieleden  
en vrienden, laat het graf geen onoverbrugbare  
kloof zijn tussen U en mij, maar een brug

langs waarover wij elkaar verder liefhebben en  
steunen. Ik verwacht van U de steun van uw  
gebed in dit beslissend uur, van mijn kant ver-  
zekert ik U mijn voorspraak bij de Heer.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De heer Omer DE PREZ, haar echtgenoot  
De heer en mevrouw Leon en Denise DE TEM-  
MERMAN-DE PREZ,  
De heer en mevrouw Achiel en Josepha DE  
PREZ-VAN BREMPT, haar kinderen  
De families BAUWENS, DE PREZ, DE COCK,  
VAN WIJMEERSCH,  
danken U oprecht voor Uw blijken van  
medevoelen.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.