

« Geloofd zij Jezus Christus »

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Marie, Floride BAUWENS

echtgenote van
de Heer Albert DE VLEESCHOUWER.

Geboren te St.-Maria-Lierde op 28 mei 1906
en godvruchtig overleden in de Sint Fran-
ciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 26 december 1985.

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

« God,
het wonderbare werk van onze verlossing
is begonnen bij de geboorte van Uw Zoon.
Wij vragen U :

bevestig ons in dit geloof ;
dat wij onder zijn hoede tot de heerlijkheid
komen die Gij ons hebt beloofd.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid
van de Heilige Geest, God door de eeuwen
der eeuwen. Amen ».

Na een leven van hard labeurwerk, genoten
Floride en Albert nu een rustige oude dag
bij hun dochter en schoonzoon. Zij hadden
hun gouden huwelijksjubileum mogen vieren
en zij hoopten dat zij ook tot diamant zou-
den geraken. Dat heeft niet mogen zijn,

want Floride is vrij onverwacht gestorven.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, ik ben u dankbaar
voor uw liefde en zorg. Ik vraag u dan
allen in familiegebed en zondagmis te bid-
den voor mij en met toewijding ook te
blijven zorgen voor uw vader.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families

BAUWENS, KETSMAN,
DE VLEESCHOUWER-GABRIELS,

danken U.

Namis : zondag 2 februari 1986 om 8.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel

24/1/86 R + Marie d. 1030