

Het eeuwig licht van God
zal altijd over haar schijnen,
temidden van de heiligen,
want de Heer is goed (Uitvaartliturgie).

Dankbare herinnering aan mevrouw

MATHILDE BAUWENS

weduwe van de heer Emiel VAN DE MERGEL

geboren te Zegelsem op 2 februari 1896 en er
godvruchtig overleden op 8 januari 1984
Gesterkt door de H. sacramenten der zieken.

Op een gezegende ouderdom, na een leven
van opoffering en toewijding, is deze diepgelo-
vige en christelijke vrouw van ons heengegaan
en heeft zij het tijdelijke verwisseld met het
EEUWIGE.

Dankbaar om dit leven bidden wij:

God,
geef uw heerlijkheid aan deze gestorven vrouw
Wij kunnen niet geloven
dat haar leven vergeefs is voorbij gegaan,
en dat alles,
wat zij voor mensen heeft betekend
nu verloren is.

Maar wij verenigen ons met het geloof
waarin zij zelf aan U heeft vastgehouden
ten einde toe,
aan U, haar en onze God,
die voor ons leeft
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.

In gebed blijven wij met de overledene
verbonden.

De heer en mevrouw

Silvain VAN DE MERGEL-DE LANGE

De families BAUWENS, CAPIAU,
VAN DE MERGEL, DE VOS

danken U van harte

voor de blijken van kristelijke deelneming.

De namis zal opgedragen worden op
zondag 5 februari 1984 om 9u30 te Zegelsem

pvba Funeralia Zwalm - 499 354 - druk Morre