

O Maria, Gij zijt mijn hoop, aan U heb ik mijn ziel  
aanbevolen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## MELANIE BAUWENS

weduwe van Mijnheer

**Pierre CARLIER**

geboren te Everbeek, op 7 December 1864  
en er godvruchtig overleden op 11 November 1950,  
ontvangen hebbende de H. Sacramenten der ster-  
venden en den Pauselijken Zegen  
" In articulo mortis ..

—  
Van krachten uitgeput, is zij gestorven in een  
gezegendend ouderdom, die een erekroon is voor  
den rechtvaardige. (Boek der spreuken)

Hoe troostend is het voor deze moeder, in het  
uur des doods te mogen denken dat zij stipt haar  
plicht heeft volbracht en sterft omringd van haar  
talrijke kinderen die haar allen zo zeer beminden  
omdat zij overtuigd waren dat zij hun moeder, om  
haar zorgen, waakzaamheid en onafgebroken ar-  
beid, na God, zoveel verschuldigd waren.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, en gij  
vooral die mij met zoveel genegenheid en geduld  
hebt bijgestaan, hebt dank voor al die bliken van  
liefde. Al wat ik u nalaaft is het voorbeeld van een  
dengdzaam leven. U vraag ik het steeds na te vol-  
gen en uw vroeger overleden Vader en mij, in uw  
gebeden niet te vergeten. Dit zal de band zijn die  
ons blijft verenigen, totdat wij eens bij God elkan-  
der wederzien en dan zal onze vreugde zonder ein-  
de wezen.

Jezus, Maria, Jozef (7 jaar afl.)

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 d. afl.)

—  
Dr. Vw. Modde A. Muijerij, Everbeek

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Pierre CARLIER-BAUWENS ;  
De Familien CARLIER, VANDEN BOSSCHE, BAUWENS en MEULYZER,

BEDANKEN.