

†

Tot vroom aandenken aan  
De Heer

## Petrus BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw Alberta CAPIAU

geboren te Elst op 8 november 1914 en god-  
vruchtig overleden te Ronse op 5 juni 1990,  
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Vader is plots van ons heengegaan, geen  
woord meer, alleen de pijn om het afscheid ...  
En toch de herinnering aan hem staat ons le-  
vendig voor ogen. Moge de Heer hem nu op-  
nemen in Zijn heerlijkheid en hem laten delen  
in de vreugde, die Hij toegezegd heeft aan hen  
die als Zijn volgelingen geleefd hebben.

Heer, onze God,  
wij vertrouwen U onze overledene toe,  
die ons zo lief en dierbaar is.  
Steeds bleef uw liefde hem nabij,  
want Gij zijt een God van trouw.  
Wil voltooiën in de eeuwigheid  
wat Gij in de tijd met hem begonnen zijt.  
Neem hem op in uw Rijk,  
waar alleen maar vrede heerst,  
vreugde en liefde,  
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, ik zal u nooit genoeg kunnen danken  
voor de zorg en de toewijding waarmee ge mij  
hebt omringd. Ik voelde mij zo gelukkig bij u  
en ik zal de Heer bidden dat Hij u daarvoor  
moge lonen. Houdt mijn gedachtenis in ere en  
gedenk mij in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden, ik dank u  
voor uw vriendschap en uw medeleven. Moge  
de Heer u allen zegenen.

Barmhartige God, geef hem de eeuwige  
rust!

---

Mevrouw Petrus BAUWENS - CAPIAU Alberta,

Heer en Mevrouw André BAUWENS - VERMEERSCH,

Jongeheer Ronny BAUWENS,  
Jongeheer Ronald BAUWENS,

De families BAUWENS - DE WEERDT en  
CAPIAU - LOTERMAN,

**danken U oprecht voor uw  
gebed en blijken van diep  
medeleven.**

---

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.