

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Remi BAUWENS

echtgenoot van

Mevrouw Bertha DE NORRE

geboren te Galmaarden den 19 Oktober 1902 en overleden te Overboelare, slachtoffer van een ongeval, den 30 Maart 1947.

De kroon van ons hoofd is afgevallen ; daarom is ons hart bedroefd. Jer. V.16

In den vollen bloei van zijne mannenkracht werd hij ons ontstolen hij die onzen steun onze sterkte onzen troost was.

Man van geloof en plicht in alles, toch was hij bovenal een voorbeeldige echtgenoot en liefdevolle vader. Hij kende geen ander geluk dan samen te zijn met de zijnen. Christene naastenliefde was voor hem geen ijdel woord, maar met woord en daad hielp hij ieder in den nood. Van hem ook mag men zeggen : "hij heeft alles wel gedaan en is rondgegaan al weldoende."

Bemide echtgenoot en lieve kinderen ; beste schoonmoeder en nonkel ; wij waren allen toch zoo gelukkig en nu heeft 'n zware slag u getroffen. Doch weest niet ontroostbaar ; hoopt op God, de Vader der weduwen en weezen. Ik hoopte nog lange jaren voor u te mogen zorgen, maar God heeft er anders over beschikt. Dat zijn H. Wil geschiede. Dank voor uw liefde. Vergeet mij niet in uwe gebeden Tot weerziens in den hemel

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

De familiën BAUWENS, DE NORRE, HERRE-
GODTS en DE HENAU,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor den dierbaren afgestorvenen

Mijnheer REMY BAUWENS

danken U van harte.