

Wel, gij goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde des Heren. (Mt. 16)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

## RENÉ BAUWENS

zoon van wijlen Frederic en Clemence BAERT,  
geboren te Nederbrakel de 7 juli 1873 en er  
godvruchtig overleden de 1 oktober 1956,  
voorzien van de laatste h. Sacramenten.

Lid van het Xaverianengenootschap en de  
confrerie van de h. Barbara.

Deze dierbare overledene was een van die goede en brave kristenen, zo vast en vol overtuiging gehecht aan godsdienst, priesters en h. Kerk, als de boer vastgeankerd zit aan zijn bedrijf en akkers. Zonder menselijk opzicht, oprecht gelovig, vervulde hij in zich het beeld van de kristelijke, rechtvaardige man, zoals onze h. boeken hen ons voorstellen. Kostbaar in de ogen van God is de dood dezer rechtvaardigen.

Oud geworden voelde hij zijn taak hier op aarde volbracht en liet hij de zorgen over aan de jongeren om in teruggetrokkenheid zijn laatste jaren in innige vereniging met O. L. Heer door te brengen. Op zijn sterfbed mocht hij zich dan ook de woorden van Sint Paulus toeigenen: «Ik heb de goede strijd gestreden... derhalve wacht mij de kroon der rechtvaardigheid.»

Dierbare zusters en familieleden, wij waren samen hier op aarde innig verenigd in onderlinge liefde en kristelijke familiegeest. Ik dank U van harte hierom en smeeek God dat hij U erom zegene. In afwachting van ons eeuwig wederzien vraag ik U mij dagelijks te gedenken in uw gebeden en goede werken. Vaart allen wel en leeft altijd kristelijk en deugdzaam.

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
De 4 akten a.u.b.



De families BAUWENS,  
MACHTELINCKX en VAN DAMME,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.