

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# RICHARD BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA VAN PEVENAEYGE

geboren te Zegelsem, de 7 april 1905, en er godvruchtig overleden op het feest van St. Jozef, 19 maart 1966, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en der stervenden en van de Paus. Zegen «in het stervensuur».

*Ondergedokene 1940-1945.*

Welke mensengeest zal Gods wijsheid en Voorzienigheid doorgronden die de lijn van ieder mensleven volgt met zoveel zorg en liefde «tot dat wij rust vinden in God» !

Bezwarende nachten heb ik geteld, ellendige dagen doorgebracht ; mijn krachten zijn uitgeput en mijn kwaal is zonder hulp geweest. God louterde mij als goud dat door het vuur gaat. In mijn lijden heb ik tot God verzucht en de Heer aanroepen en Hij heeft mijn ellendig leven met een beter verwisseld.

Zalig de mens, die alle beproevingen geduldig uit Gods hand aanvaardt om ze tot een bron van verdiensten te maken.

Heer schenk aan uw dienaar, na de strijd van dit leven, het licht van uw glorie, opdat hij zich voor eeuwig in uw aanschouwing moge verblijden en bij U moge bidden voor hen, die hij op deze wereld heeft achtergelaten.

*Duurbare echtgenote, geliefde kinderen, familie en vrienden*, ik dank u voor uw liefdevolle zorgen en uw toewijding in mijn lastige ziekte. Nog twee zaken wil ik u vragen : blijft eendrachtig onder elkander en bidt voor mij in afwachting dat wij elkander weerzien bij de Heer.

Heer Jezus, geef aan zijn ziel de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor hem.

Mevrouw Richard BAUWENS, geboren Bertha VAN PEVENAEYGE, *zijn echtgenote* ;

Mijnheer en Mevrouw Roger BOTTELDOORN-BAUWENS,

Mijnheer en Mevrouw Roger DELANGE-BAUWENS, *zijn kinderen* ;

Jonge Juffer Martine BOTTELDOORN,

Jonge Heer Eric BOTTELDOORN, *zijn kleinkinderen* ;

De Familien BAUWENS, VAN PEVENAEYGE, MORRE en DE TEMMERMAN ;

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*

Van Der Donckt, Zegelsem