

De beste voorbereiding tot de dood is te vinden in een volmaakte overgang aan de Wil van God. (H. Basilius)

+

Ter zalige gedachtenis van de

Heer

**Richard, Jean BAUWENS**

**echtgenoot van Mevrouw Hilda DEVOS.**

Geboren te Galmaarden op 7 september 1905 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 24 januari 1984, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Wij moeten de dood aanzien als het einde van onze ellenden, als het begin van ons waarachtig leven, als de ingang van ons eeuwig gelukkig leven.

De dierbare afgestorvene was een kristen man, die zich niets ontzag om met onvermoeibare ijver te zorgen voor het welzijn van zijn huisgezin en naastbestaanden.

Gelaten, berustend, ja opgewekt heeft hij de smarten van het ziek-zijn gedragen en

dat mogen wij een heldendaad noemen die de goede God in Zijn hemel rijkelijk zal belonen.

Beminde echtgenote, ik dank u voor uw tegenwoordigheid tot het einde van mijn leven. We hebben elkander steunend, de last en de vreugden van het leven gedeeld. Tot weerziens in de Hemel!

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, u ook mijn beste dank om de liefdevolle blijken van goedheid tijdens mijn leven. Vader blijft met u verbonden en waakt over u allen. Bidt veel voor mijn zielerust.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt mij ook een vurig gebed.

De families BAUWENS, DEVOS, HERREGODTS,  
danken U.

---

Begrafenissen RAOUL, Marktplein, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel