

Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God, onze Heer
Niemand leeft voor zichzelf
Aan Hem behoren wij toe.

Oosterhuis

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

SUZANNE BAUWENS

echtgenote van de Heer

LEON VANDENHOLE

geboren te Ronse op 9 februari 1905
en er godvruchtig overleden op 17 maart 1985,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Om uw gebed en uw medeleven danken U:

Leon VANDENHOLE,
zijn kinderen en kleinkinderen.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse

Lieve mammie

- Zo broos als een
vergeet-mij-nietje
- zo teer als
een dauwdruppel
- zo lief als
een kinderlach
- zo geduldig als
het tikken van een klok
- zo eenvoudig als
een lentebloem
- zo moedig als
een hinde
- zo fier als
een jonge moeder
- zo eerlijk als
een weesgegroet
- zo diepvertrouwend op haar God als
een kind op zijn moeder
- zo rechtvaardig als ...

Een voorbeeld
voor je vele kinderen en kleinkinderen
die je nooit, neen, nimmer zullen vergeten.

Jouw leven was hard.
Je leefde met je hart.

Wij zien je doodgraag.

Je blijft in ons leven.
We bidden voor je.

Dank !