

"Ik heb de goede strijd gestreden" (H.Paulus)



Vroom aandenken aan

DE HEER

Valère BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw Julia COPPENS

geboren te Michelbeke op 19 september 1921
en godvruchtig overleden in het
A.Z.Sint-Elisabeth te Zottegem
op 1 juni 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op zaterdag 19 juni 1999 om 17 uur in de
parochiekerk te Michelbeke.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Er kunnen donkere dagen komen over een mensen-
leven. Gelukkig gezin, die weet dat er iemand is die
onzichtbaar zijn, zachte hand legt op de schouders.
Valère getogen en geboren op de Poortერი, was on-
danks alles gelukkig, samen met Julia, daar in de
kraaknette woning. Zonder uiterlijk vertoon, leefde
graag mee met de kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, reeds verlangde hij samen met zijn gelief-
den zijn gouden jubileum te vieren. De laatste jaren
ging het zo goed niet meer. Toen kwam de pijn en de
onmacht. Het ging niet meer, niet klagen, maar dank-
baar bijstand aanvaarden eens thuis te mogen zijn.
Vader was niet bang te sterven, want hij was bereid,
gereed om die grote ontmoeting.

M'n beminde vrouw, ons samenzijn en genegenheid
was een bron van geluk, een sterke steun in ons le-
ven. Ons samenvoelen zal nu op een heel andere wijze
geschieden, maar zal stand houden in eeuwigheid.
Dank voor alles.

Moge uw geloof in onze kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind uw troost zijn.

Je weet hoe innig ik je beminde. Blijf opzien naar
de Heer, uw moeders opbeuring.

Bid voor mij
beste familieleden, goede kennissen, geburen, dank
voor alles, tot weerziens.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Uw medeleven en gebeden zijn voor ons een ware
steun en troost.

Wij danken U oprecht.

De families: BAUWENS - DE VOS
COPPENS - BAESKENS.