

Heden is de mens, morgen is hij niet meer!



BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

ANNA OTTE

INVALIDIED — OUDSTRIJDER 1914-18

geboren te Nederbrakel, de 24 mei 1889, en er
godvruchtig overleden de 14 maart 1960.
versterkt door het H. Oliesel "in extremis..



Zelfs de sterke moet buigen voor de
dood, en al telt hij veel levensdagen, eens
is het door God gestelde aantal bereikt.

Gelukkig degene dan, die zich steeds
gehouden heeft aan zijn geloof, die ge-
bouwd heeft op een vaste hoop, die er
naar gestreefd heeft om in Gods liefde te
leven. — Want alleen dat telt in ons aard-
se leven. Op Aswoensdag heeft de Kerk
ons nog herinnerd aan het vergangelijke
aardse leven: "Gedenk, o mens, dat gij van
stof en as zijt..."

Dierbare familieleden, de goede God
heeft mij geroepen tot het eeuwig leven,
om mij rekenschap te vragen over mijn le-
vensloop; ik stel mijn vertrouwen in zijn
oneindige barmhartigheid. Nu besef ik dat
het tijdelijk, aardse leven waardeloos is,

tenzij de mens het gebruikt om te werken
voor zijn zaligheid.

Als laatste blijk van genegenheid, beste
bloedverwanten, bidt allen voor mijn ziele-
rust in uw gebeden en HH. Missen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De Families **BAUWENS. VAN DER
SCHUEREN, OTTE.**

bedanken voor uw bliken
van genegenheid en deel-
neming.

.....
Nederbrakel, Druk. We O. Surdiacourt