

*Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer.  
Wie in Mij gelooft zal leven,  
ook al is hij gestorven.  
Ja, leven in eeuwigheid. Alleluia !*



Enkele weken na moeder is ook ons vader  
heengegaan naar het Vaderhuis

## **Cyriel BAEYENS**

**weduwnaar van Leonie UYTENDAELE**

Geboren te Vlierzele op 28 september 1913  
en overgegaan naar het eeuwig leven in de  
Palliatieve eenheid "Charon" te Aalst op  
9 april 1999 om herenigd met moeder voor  
altijd te delen in de paasvrede van de  
verrezen Heer.

Gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945

Lid N.S.B.-Vlierzele

Lid van de Christelijke Bond der  
Gepensioneerden en Ziekenzorg  
Gewezen bestuurslid K.W.B.

" Kondigt het aan : de Heer is verrezen.  
Zeg aan de wereld dat Jezus leeft ! "

Deze paasboodschap heeft het leven van vader be-  
ziel, misschien niet zo direct uitgesproken, maar hij  
heeft ze zeker beleefd en doorgegeven.

Hij was een kranig man die samen met zijn vrouw,  
precies 41 dagen voor vader van ons afscheid  
genomen, heeft gezorgd voor ons lichamelijk en  
geestelijk welzijn. Zijn werklust en levensoptimisme  
sierden hem. Zelfs na zijn dag-dagelijkse arbeid voor  
zijn gezin, had hij tijd voor anderen te helpen. Zo  
heeft hij als houtbewerker zijn helpende handen  
aangeboden bij de opbouw van onze huidige ane-  
kerk. Hij was actief als wijkmeester van de K.W.B. bij  
alles wat in en rond het zaaltje gebeurde. Jaren heeft  
hij zich ten dienste gesteld in de kerk om met het  
mandje de kerkgave in te zamelen. Dit alles kan maar  
vanuit een gelovige en sociale ingesteldheid. En dat  
was Cyrielken, zoals men hem noemde. Zo'n  
dienstbaar leven kan niet vergeefs zijn geweest. Zelfs  
zijn lijden droeg hij manhaftig zonder klagen vanuit  
zijn geloof in overgave aan Gods wil. Zo was nu  
eenmaal zijn godsdienstige levenshouding en hij  
mocht er fier op zijn.

Bij dit afscheid vertrouwen wij hem toe aan de  
barmhartige Vader. Moge vader die ons zo nabij en  
dierbaar was, nu gedragen op de schouders van  
Jezus, de goede Herder, worden binnengeleid in het  
eeuwige Vaderhuis waar hij herenigd met zijn  
geliefde vrouw voor altijd gelukkig mag zijn. Amen.

---

Begr. A. BAMBUST, Vlierzele

