

« Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht ».  
(Mt. 25, 36)



Vroom en dankbaar aandenken aan

## Zuster CAMILLA

(Mejuffrouw Gudula BAYENS)

Geboren te Kerksken op 4 december 1888, wijdde zij zich aan de Heer toe door haar kloostergeloften, op 7 augustus 1912, bij de Zusters van Sint Franciscus te Oprakel.

Zij overleed er, op 22 februari 1980, voorbereid en gesterkt door de heidige sacramenten van de zieken en de stervenden en van de apostolische zegen.

Een doorgoede Zuster is geruisloos en stil van ons heengegaan... midden in de nacht; doch haar lamp was brandend en zij was wakend en wachtend op de komst van de Heer.

Sereen is Zuster Camilla uitgegaan zoals ze geleefd heeft, zodat haar sterven de opgang van haar leven was. Zij had zo verlangd naar die ontmoeting met de Heer. Zij had er zo vurig voor gebeden en smeekt dat haar hemelse Moeder, in wie zij zoveel vertrouwen had, zou komen om haar te begeleiden naar de Heer. Neen, zij was niet levensmoe, maar zij was nu toch oud

geworden : 91 jaar, een oud-gediende in dienst van God en van de lijdende mensen. Het vooruitzicht van haar levenseinde vervulde haar met stille vreugde. Want « zij had niet voor zichzelf alleen geleefd » en zij vertrouwde er op dat de hemelse Koning haar zou verwelkomen : « Kom, gezegende van mijn Vader... »

Zuster Camilla is voor haar medezusters een goede en begrijpende verantwoordelijke en overste geweest. Al de nog in leven zijnde Zusters die met haar hebben geleefd en gewerkt zullen haar dankbaar gedenken en voor haar bidden. Haar grote bezorgdheid was voor de oude, zieke en noodlijdende mensen van de inrichtingen die aan haar zorg en aan haar bestuur waren toevertrouwd. Ontelbare bejaarden en zieken heeft zij getroost en gesterkt in hun laatste uren door haar biddende en wakende aanwezigheid en door haar helpende hand.

Van uit de hemel zal zij nu blijven waken en bidden voor haar geliefde familieleden, vrienden en medezusters en voor allen die haar dierbaar waren.

Maria, heil van de zieken, bid voor haar.

Barmhartige Heer Jezus, geef haar nu de eeuwige rust.

---

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel