

†

Gij die haar hebt gekend en bemind

bidt voor de zielerust

van Mevrouw

ODILE BEUCAMPS

weduwe van de Heer

Jean-Baptiste VANHOECKE

geboren te Ronse, op 26 april 1893 en er
godvruchtig overleden op 9 juni 1986,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Goedheid maakt geen gerucht. Dit was Odile haar ongeschreven en onuitgesproken levensleuze. Haar goedheid was geen gevoelerigheid, maar liefde en toewijding.

Sinds enkele tijd kende ze de pijnen van haar ziekte, daarom was elk bezoek 'n kracht en vreugde. Nu is ze van ons heengegaan. Mensen hebben mekaar nodig. God heeft geen andere handen dan de onze om te helpen, om te zalven: geen ander hart dan het onze om lief te hebben.

Dierbare familieleden en vrienden, gij waart mijn troost, mijn hulp en mijn vreugde in mijn oude dagen. Niets viel u te zwaar of te veel om het mij zo goed mogelijk te maken.

Ik dank u voor uw onuitputtelijk geduld en goedheid. Moge de Heer U zegenen en bewaren. Bidt voor mij.

O.L.V. moeder van barmhartigheid, bid voor ons.

Rouwleiding DEVOS, Tel. 21.37.40

De families BEUCAMPS-VANHOECKE,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**