

†

Dankbaar gedenken we

De Heer

**Jos BECKERS**

echtgenoot van Lieve Arrazola de Oñate

Ere-Directeur van de Sociale Hogeschool  
te Gent

Ere-Directeur van de Vormingsleergang  
voor Sociaal en Pedagogisch Werk  
en van de Bibliotheekschool te Gent

Commandeur in de Orde van Leopold II  
Officier in de Leopoldsorde

geboren te Schaffen op 8 juni 1923  
en overleden in het Algemeen Ziekenhuis  
Maria Middelaars te Gent  
op 12 januari 1994,  
gesterkt door de Eucharistie.

---

Dank om uw medeleven en gebed.

Wens mij goede reis, vrienden  
op dit moment van afscheid !  
De dageraad stroomt de lucht in,  
mijn pad ligt mooi.

Vraag mij niet wat ik meeneem.  
Ik ga op reis met lege handen  
en vol verwachting.

Ik zal de krans van mijn inzet dragen,  
niet de roodbruine plunje van de reiziger.  
Ik weet wel, er rijzen vele vragen,  
maar ik ben niet bang.

Als de avondster verschijnt,  
zal mijn reis ten einde zijn.  
In de deemstering zullen  
weemoedige liederen weerklinken  
bij de poort van de Koning.

naar R. Tagore

Vercruyssen, Gent.